

Redaktör : Lars-Gunnar Liljestrand

Afghanistansolidaritet landet runt



Dear president Obama,

I'm afraid mr Reinholdt and mr Bildt will forget to mention something that I really need to tell you.

I do not want to be a part of your Nato war organization.

I do not want Swedish soldiers to fight your war in Afghanistan.

I do not want the US army to train for war in my country.

What I do want is international law to be equal for all. Your invasions, occupations, drone killings, illegal prisons and massive spying all have to end.

Sincerely,
another against war.



Nätverket Ofog har tagit fram ett vykort att spridas inför Barack Obamas besök i Stockholm 4-5 september. Vykortsavsändaren anger att man inte vill att Sverige blir medlem i NATO, att svensk trupp skall tas hem från Afghanistan samt att USA måste följa folkrätten. Föreningen Afghanistansolidaritet kommer att sprida vykortet vid den demonstration som planeras av olika organisationer den 4 september med start kl 17 på Medborgarplatsen.

Nyheter om Afghanistan

- Provensförsamlingen i Punjab i Pakistan antog i fredags en resolution som fördömer amerikanska drönarattacker i stamområdena. ..Församlingen antog enhälligt resolutionen som fördömde drönarattacker som utförs på basis av svag information och benämnde dem handlingar riktade mot Pakistans suveränitet och säkerhet och att de var i strid med folkrätten. Resolutionen vände sig till Pakistans federala regering och begärde att den klargör för USA att drönarattacker inte accepteras. Resolutionen stöder och helt den kategoriska hållning som intagits av premiärminister Nawaz Sharif...USA avfyra rutinmässigt missiler in i Pakistans stamområden trots Pakistans starka motstånd. Xinhua News 23 augusti.
- När Tyskland våren 2013 uppgav att dess militära kontingent kommer att stanna i Afghanistan för ytterligare två år efter att de internationella

trupperna dras tillbaka blev det klar: tyska specialstyrkor har skapat ett effektivt system som duger för att garantera säkerheten för både militära och civila. Det är ingen överraskning. Den tyska spaningstjänsten kom först till Afghanistan år 1915. Niedermayer-Hentigs expedition försökte då att övertyga den afghanske kungen att börja krig mot Brittiska imperiet. Expeditionen anses vara misslyckad, något som för närvarande brukar ifrågasättas. År 1919 mördades kungen som resultat av en sammansvärjning mellan tysklandsvänliga afghanska statsmän. Det tredje engelsk-afghanska kriget bröt ut.

Före Andra världskriget rustade Tyskland upp den afghanska armén och samtidigt återupplivade systemet för hemliga tjänster. Storbritannien som fruktade stamuppror i Afghanistan föredrog under de båda världskrigen att ha sina trupper kvar vid den afghanska gränsen. Hundratusentals soldater från Brittiska Indien stred aldrig på europeiska fronter.

I början av 1950-talet började Tysklands utländska underrättelsetjänst BND sin verksamhet i Afghanistan. I december 1954 knöt Tyskland och Afghanistan diplomatiska förbindelser, och tyska rådgivare tränade poliser och specialstyrkor till och med 1979. 1979 skrev den västerländska pressen att Tysklands underrättelsetjänst inte märkt den sovjetiska invasionen av Afghanistan. I själva verket ignorerade den tyska ledningen varningar från sina analytiker. I början av 1980-talet hann BND inte knyta kontakter med mujaheddinledarna och fick nöja sig med spridda maoistiska grupper. BND:s gamla förbindelser med den pakistanska underrättelsetjänsten ISI lät den att skapa ett spaningsnät i Islamabad, Karachi, Peshawar.

Efter att Taliban störtades hade över hälften av alla politiker som deltog i bildandet av en ny afghansk regering kontakter med BND. För nutiden är BND,

spaningstjänsten ANBw och kontraspionagetjänsten MAD verksamma i Afghanistan. Tillsammans med anhängarna har de skapat flera agentgrupper HUMINT och knutit täta kontakter med den afghanska specialtjänsten Nationella säkerhetsverket. Tyskland tränar afghanska militärer, levererar utrustning till landet. Målet med samarbetet är just att träna afghanska kollegor för att de kunde jobba under alla slags omständigheter och regimer. Sedan slutet av 2001 har det tyska specialförbandet KSK tillsammans med afghanska poliser anhållit och förintat tiotals terroristiska krigsherrar i överensstämmelse med spaningsuppgifterna från BND i Kabul, Kunduz och Faizabad. Det har dessutom intagits stora vapenförråd i norra Afghanistan.

Liksom de flesta kollegorna brukar den tyska underrättelsetjänsten också sondera kontakter med Taliban. År 2005 förhandlade BND inofficiellt med Talibans representanter i Zürich. Taliban uppmanades att bryta förbindelserna med al-Qaida.

För närvarande har Tysklands anhängare svårigheter med att etablera sig i Afghanistan. Deras strategier är aggressiva och inkonsekventa. Resultat av de tyska specialtjänsternas metodiska arbete visar tydligt att det bara är hanterbara uppgifter som kan uppfyllas. Särskilt i Afghanistan. Rysslands röst 23 augusti.

- Det tog 25 000 kg amerikanska sprängmedel att jämna Niaz Mohammads by med marken. Byn hade blivit ett fäste för talibanerna en veritabel bombfabrik som dödade och skadade amerikanska soldater. Under den amerikanska offensiven sent 2010 valde befälhavare det man såg som bästa alternativet: de godkände en flygattack som jämnade alla byggnader med marken, fler än 40 hus, inkluderande Mohammads hem. Trots att inga civila dödades blev bombardemanget snabbt ett av de mest kontroversiella attackerna under kriget i Afghanistan. Tre år senare är byn en sandig ruin som symboliserar vinster och förluster i Amerikas längsta krig. En handfull bybor, bland dem Mohammad, har sakta rört sig tillbaka. USAs armé drog sig tillbaka i sommar från dalen där Tarok Kolache ligger. De flesta talibaner har flytt till andra distrikt. En relativ fred kom till Tarok Kolache men först sedan byn var uttraderad. "Vad vann vi i det här kriget? Vi förlorade våra hem. Vi förlorade vår by" sa Mohammad, 47 år och byns de facto patriark med tjocka svarta ögonbryn och ett lockigt skägg. "Talibanerna finns inte här längre men de krigade här endast på grund av att amerikanerna var här." ..För att kompensera byborna för förlusten av deras 100-åriga hem har den amerikanska militären byggt fyrkantiga

betonghus. Men dessa byggnader – egendomligheter i en dal med lerbakade hus – spricker sönder. Byborna vägrar att bo i dem så byggnaderna står tomma fulla med ormbon och hånas av de infödda..."Efter bombningen har de (byborna) blivit pro-taliban. De är de största talibansupportrarna i Arghandab" sa Naiz Mohammad, distriktets polischef. Washington Post 25 augusti.

Sveriges Afghanistanpolitik

- Carl Bildt tiger som muren om när han och alliansregeringen tänker beordra den svenska militären att packa ihop och lämna Afghanistan. Regeringen mörkar dessutom kostnaderna. Bara hemtagningen av försvarets containrar kan komma att kosta 200 miljoner kronor extra. Övriga ISAF-länder lämnar Afghanistan till utgången av 2014. Sverige har som ett av de få länderna (det enda?) vägrat ge klara besked. Alla - utom Carl Bildt - tycks vid det här laget ha insett att fortsatt utländsk militär närvaro är meningslös och bara förvärrar situationen.



Carl Bildt inspekterar trupperna i Afghanistan. Ska Sverige bli siste man på skansen

Nu kommer dessutom besked om vilka gigantiska summor hemtagningen av krigsmaterielen kommer att kosta. Uzbekistan tar 30 000 euro per container, Ryssland tar 50 000 euro. Sammanlagt har ISAF 100 000 containrar som ska ut, varav minst 500 torde vara svenska. Det skulle innebära en kostnad på mellan 120 miljoner och 200 miljoner kronor. Var ska Carl Bildt och Karin Enström snyta dem? Nalla på biståndsbudgeten som vanligt? På sidan 7 i senaste *Afghanistan.nu* har jag visat hur regeringen fifflat med kostnaderna för Afghanistankriget. Istället för redovisade 10 miljarder kronor kan den verkliga kostnaden vara 26 miljarder vilket försvarshögkvarteret medgett i brev till mig.

Hög tid att de verkliga kostnaderna redovisas. Det är varje riksdagsledamots uppgift att kräva pappren på bordet. Det är det vi betalar dem för. 47 gånger försörjningsstödet.

<http://www.afghanistan.nu/arkiv/anu213.pdf>

Stefan Lindgren

hyresgäster, trots stor bostadsbrist. Hur kan det byggas så mycket trots den djupa lågkonjunktur som Afghanistan befinner sig i? Svaret är penningtvätt. Svarta pengar – från korruption och brottslighet – blir vita i fastigheterna. Kabul har en stadsplanering, men den kan kringgå genom falska lagfarter och korruption. Det händer att skrytbyggena är rena svartbyggen...

Tips och aktiviteter

Nästa nyhetsbrev kommer den 5 september

Har Du förslag på material för nyhetsbrevet – skicka gärna till nyheter@afghanistan.nu



LAGEN MOT KRIG –
beställ den här!

<http://www.afghanistan.nu/news/view.asp?ID=653>

En ny het bok om hur folkrätten ser på Afghanistankriget och andra viktiga fall under det senaste kvartssekklet.

Från Svenska Afghanistankommitténs nyhetsbrev för augusti. Anders Rosén skriver: Varje gång jag kommer tillbaka till Kabul från en resa har det hänt något. Ett nytt köpcentrum. Ett hotell som renoverats. Eller ett nytt hyreshus. De enorma gröna fasadskydden vid husbyggen är vanliga riktmärken i stan. Plötsligt avtäcks de och ett nytt glaspalats tittar fram. Så var det när jag kom tillbaka från min senaste fältresa i norr. Det gröna skynket var ersatt med glaspalatset "Park Mall" med stor färgglada rutor i fasaden. Intill hade hotellet och köpcentrumet Safi Landmark fått en rejäl uppfräschning och bytt namn till "City Walk". Men tyvärr handlar det alltför ofta om rena kulisser. Inne i de tjugiga varuhusen gapar butikslokalerna tomma. Hyreshusen saknar