

Redaktör : Lars-Gunnar Liljestrand

Afghanistan solidaritet landet runt

Helsingborgs Dagblad 25 juni:

Tala sanning om Sveriges insatser i Afghanistan

Budskapet till Sveriges folk om kriget i Afghanistan har kantats av oklarheter, felaktigheter och vilseledande beskrivningar, skriver flera debattörer.

Till de åtta partiledarna som kommer att framträda i Almedalen!

De politiska partierna möter i nästa vecka det övriga Sverige med folkrörelser, myndigheter, näringsliv och fackliga organisationer på plats. Medierna förmedlar till Sveriges folk budskapen från Almedalens talarstol och från hundratals seminarier. På så vis äger en nära relation rum mellan Sveriges folk och vad som händer och sägs i Almedalen. Mot denna bakgrund är det naturligtvis mycket viktigt att budskapen från Almedalsveckan baseras på fakta och korrekthet. Om inte så blir den demokratiska dialogen mellan svenska folket och dess ledande politiker falsk.

Vi vädjar till Er att Ni har detta som utgångspunkt när det gäller Afghanistankriget. Tyvärr har det officiella budskapet till Sveriges folk om kriget i Afghanistan kantats av oklarheter, direkta felaktigheter och vilseledande beskrivningar.

Motiven för kriget har ständigt skiftat. Det har sagts att Sverige är i Afghanistan på ett fredsuppdrag. Men det är ju inte sant. Riksdagens beslut gällde ett fredsframtvängande uppdrag, med rätt att döda. Vad Sverige har gjort i Afghanistan känner inte svenska folket till. Flera dokument, som incidentrapporterna om svenska ISAF-soldaters inblandning i strider och kanske dödande, har hemligstämplats. Något inbjudningsbrev om Sveriges deltagande i kriget har inte hittats på regeringskansliet.

Kriget startade utan något klart FN-mandat och är ingen FN-operation utan en NATO-ledd insats. USA använder drönare och sätter in specialstyrkor i nattliga räder i afghanska hem och har förklarat att sådana aktioner skall fortsätta efter 2014. Det är folkrättsstridiga handlingar som år efter år genomförs i det krig där Sverige deltar. Hur stämmer det med att vi skall värna folkrätt och humanitär rätt?

Kostnaderna för den svenska krigsmedverkan i Afghanistan är höga. De har år efter år mörkats för riksdagen och de svenska skattebetalarna.

Riksrevisionen har riktat stark kritik mot att de verkliga kostnaderna inte har redovisats. Naturligtvis har svenska folket rätt att få veta vad de verkliga kostnaderna är. Sveriges krigsmedverkan i Afghanistan trappades upp och blev, utan att riksdagen fick veta det, ett regelrätt krig mot upprorsmän. Detta hävdades nyligen av fredsforskaren och professorn Wilhelm Agrell som menar att riksdagen blev vilseledd av regeringen.

Vad som skall hända med den svenska krigsinsatsen efter 2014 är oklart. Regeringen och riksdagsmajoriteten har tidigare sagt att kriget skall vara slut för Sveriges del 2014. Men nu talar man om en fortsättning efter 2014. USA säger minst 10 år efter 2014. Svenska folket har naturligtvis rätt att få veta sanningen om hur det förhåller sig med denna viktiga fråga. Det är en demokratisk fråga. Här gäller sanning och inget annat än sanning!

Håller Sverige på att förbereda en fortsatt krigsmedverkan i Afghanistan efter år 2014?

Anders Ferm tidigare FN-ambassadör, **Birgitta Hambraeus** tidigare riksdagsledamot för C, **KG Hammar** tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan, **Lars-Gunnar Liljestrand** ordförande i Föreningen Afghanistan solidaritet, **Tomas Magnusson** ordförande i Internationella Fredsbyrån, **Ingela Mårtensson** tidigare riksdagsledamot för Fp, **Thage G Peterson** tidigare försvarsminister, **Birger Schlaug** tidigare språkrör för Mp, **Maj Britt Theorin** tidigare nedrustningsambassadör

- Manifestation mot USAs krig runt om i världen den 4 juli på Stortorget i Stockholm kl 16-18. För Afghanistan solidaritet talar Claes Engelbrand.

Nyheter om Afghanistan

- Muhammad Sohail Shaheen (talibanernas talesman i Doha) 24 juni: Det är ett fullständigt falskt påstående som vissa medier citerande Associated Press säger och hänvisar till ett uttalande av mig att utländska makter kan vara en del av Afghanistans framtid. Jag har aldrig fått den frågan och inte heller besvarat en sådan. På samma sätt skrev nyhetsbyrån och vissa andra medier att Islamska Emiratet böjt sig för påtryckningar och tagit bort namn och flagga för det Islamska Emiratet i Afghanistan från sitt politiska kontor. Detta är också ett grundlöst och fabricerat påstående. Jag måste slå fast att vi aldrig ens givit

någon intervju med någon under de senaste dagarna. Efter denna grundlösa rapport kontaktade jag Associated Press som svarade med att säga att jag inte sagt det men att man antog att jag menade det. Därför får man hoppas att Associated Press korrigerar sin rapport och avstår från att tillskriva någon citat på grund av antaganden. <http://shahamat-english.com/index.php/news/33239-our-stance-concerning-the-flag-and-name-of-islamic-emirate-remains-unchanged>

- Lindsey German Stop the War 20 juni: USA kommer 12 år för sent till samtal med talibanerna.

Det skulle alltid bli ett besvärligt ögonblick den dag USA meddelade att man startat samtal med talibanerna USAs fiende i Afghanistan under de senaste 12 åren. Å ena sidan fanns den självklara frågan: vad tjänade kriget till? Varför hade ett av världens fattigaste länder i världen utsatts för ockupation under mer än ett decennium om resultatet var samtal med just de människor som kriget riktats mot? Varför hade tiotusentals om inte hundratusentals dödade och långt fler drivits på flykt eller sårats om slutresultatet av detta fruktansvärda krig endast satte alla tillbaka på ruta ett?



Det fanns å andra sidan det besvärande faktum att talibanerna, som höll en presskonferens i Qatar, presenterade sig som den kommande afghanska regeringen, komplett med flagga och ett kontor med en skylt som förkunnade "Det Islamska Emiratet i Afghanistan". Allt medan USA-uppbackade och finansierade existerande presidenten i Afghanistan, Hamid Karzai, kokade av ilska och protesterade borta i Kabul... Det är viktigt att komma ihåg hur allt började. När 9/11 skedde 2001 styrdes Afghanistan av talibanerna som då var inblandade i ett inbördeskrig med sin rival Norra alliansen. George Bush sökte legitimeras kriget som startade i oktober 2001 med att talibanerna gett en fristad till Osama bin Laden och hans al Qaeda nätverk (trots att talibanerna tycktes

villiga att lämna ut honom efter att Irans regering tryckt på). Det snabba urskilningslösa bombkriget störtade den impopulära regeringen och dess ledare flydde till gömställen i gränsområdena mellan Afghanistan och Pakistan. Karzai blev utvald av USA att leda den regering som USA installerade i slutet av 2001. Trots att den sedan blivit vald i ett allmänt val är regeringen notoriskt korrupt och valen har varit riggade av regimen. Karzai skapades av Amerika men även han har vid flera tillfällen offentligt kritiserat ockupanterna för händelser som koranbrändningar och upprepade bombangrepp på civila och övergrepp begångna av NATO-trupperna. ..På kollisionskurs med sin påstådda bundsförvant och på väg att starta samtal med sin bittra fiende är den enkla sanningen den att kriget är förlorat politiskt och militärt. Framtiden för Afghanistan bara finns hos landets folk och dess närmaste grannar. Det finns mycken oro över att ett återvändande av talibanerna skulle påverka kvinnornas situation till det sämre. Men det finns lite förståelse för att efter 12 års ockupation kvinnornas situation fortfarande är bland de värsta i världen. På sätt och vis är det logiskt. Skadorna av kriget förvärrar kvinnors situation oavsett vem som genomför en viss aktion. Många kvinnor tvingas in i prostitution eller tvångsgiften på grund av sin utsatta situation under kriget. Återigen, de enda som kan lösa problemen är afghanska kvinnor och män som stöder kraven på jämlikhet. Kanske viktigast av allt skulle vara att erkänna att de upprepade försöken av västliga stormakter att "rädda" vad de kallar "icke fungerande stater" är dömda att misslyckas. Istället är det känt, men icke uttalat, faktum att allt har gått fel i Afghanistan.

- Senator Ron Paul: USAs långa krig i Afghanistan var vettlöst från början. Talibanerna attackerade inte USA den 11 september. Beslutet om att använda våld som antogs efter 9/11 sa ingenting om en decennielång ockupation av Afghanistan. Men beklagligt nog har två amerikanska presidenter tagit det till intäkt att kunna gå i krig varsomhelst och närsomhelst. Som vanligt gjorde kongressen ingenting för att begränsa presidenten även om flera medlemmar försökte återta beslutet. Afghanistan fick Sovjetunionen på knä. Vi lärde oss ingenting av det. Vi lämnade Irak efter ett decennium av krig och landet är i en långt värre situation än då vi anföll det 2003. Efter biljoner dollar dollar som slösats och tiotusentals liv förlorade är Irak ett ödelagt, desperat och våldsamt land med närvaro av al Qaeda. Ingen som har förståndet i behåll talar om en amerikansk seger Irak i dessa dagar. Vi lärde oss ingenting av det.

Vi lämnar Afghanistan efter 12 år utan att kunna visa något vi uppnått för biljoner dollar som förslösats och tusentals liv som gått till spillo. Afghanistan är ett

ödelagt land med en svag marionettregering – och nu förhandlar vi med just dessa människor som vi bekämpat i 12 år och som förbereder sig att komma tillbaka till makten! Fortfarande lär vi oss ingenting. Antiwar.com 24 juni.

- Kirgisistans parlament beslöt i torsdags att stänga USAs transitcenter på Manas internationella flygplats nästa år. Parlamentet godkände en lag om att avsluta överenskommelsen om uthyrning av Manas transitcentrat i juni 2014 med rösterna 90 mot 1. Kirgisistans president Almazbek Atambayev har flera gånger sagt att USA skall dra tillbaka sina trupper villkorlös från det centralasiatiska landet när överenskommelsen går ut 2014. Transitcentrat är lokaliserat 24 km norr om Kirgisistans huvudstad Bishkek. Sedan 2001 har basen stött militära operationer i Afghanistan. Xinhua News 20 juni
- Vivek Katju , tidigare Indiens ambassadör i Afghanistan, i Indiska The Hindu 24 juni om USAs syn på talibanerna. "...Talibanerna erövrade Kabul den 26 september 1996. Den kvällen i Islamabad vid en middag ordnad av vårt Höga Sändebud, vid vilken denna författare var närvarande, var en högre USA-diplomat en av gästerna. Han hade uppenbarligen följt talibanernas framgångar i Kabul med en känsla av tillfredsställelse. Han var fullständigt oberörd av det specifika med talibanernas ideologi inkluderande deras teologiska inriktning. Två månader senare kallade FNs generalsekreterare till ett möte i New York med stater som har "intressen och inflytande i Afghanistan". Vid mötet kallade USAs biträdande utrikesminister Robin Raphel talibanerna "en betydandefaktor i den afghanska ekvationen och som sådan inte kommer att försvinna i nära tid." I ett uttalande riktat mot de som ansåg att talibanerna var en skapelse av Pakistan sa hon: "... de är afghaner; de är inhemska; de har visat sig ha kraft att hålla makten." Trots den avsky som många inflytelserika USA-kvinnor uttalat mot talibanernas attityder i könsfrågor konstaterade miss Raphel "att den verkliga grunden för deras makt är många afghaners, särskilt pashtunernas, vilja att få slut på det ändlösa inbördeskriget (mellan krigsherrarna, min anm LGL) för ett visst mått av fred och säkerhet, även om det innebar stränga sociala inskränkningar." Det är särskilt nämnvärt att talibanernas syn på mänskliga rättigheter beskrevs på det sättet. Varför? USA-företrädare var vid den tiden speciellt intresserade av att slussa Centralasiens naturgas genom pipelines tvärs igenom Afghanistan och Pakistan och man kände tydligt att det bara var talibanerna som kunde skapa stabila förhållanden i Afghanistan som krävdes för att göra pipelinen möjlig. Mänskliga rättigheter då såväl som nu har aldrig kommit i vägen för hårda nationella intressen.



(The Hindu)

Internationella solidaritets- och fredsaktioner



Internationella Konferensen för Afghanistan 11-13 oktober i Strasbourg. Arrangörer: Internationella nätverket Nej till krig och Nej till NATO andra organisationer inbjuds att stödja konferensen.

Konferensens syfte: "Kriget i Afghanistan har krävt fruktansvärda offer av det afghanska folket . Under de senaste 33 åren kan man säkert konstatera att ingen afghan vare sig inom eller utom Afghanistan har undgått att påverkas av kriget...Vi vet mycket väl att vägen till fred inte är lätt, den har sina utmaningar och fred kommer inte att uppnås utan uppoffringar. Vi vädjar till alla afghaner: det är avgörande att kriget i Afghanistan inte får fördjupas till ett inbördeskrig...Afghanistans framtid måste bestämmas av det afghanska folket och formas i enlighet med den afghanska kulturen och FNs deklarationer om mänskliga rättigheter...Bland de frågor som skall diskuteras på konferensen är : Hur kan kriget i Afghanistan verkligen avslutas och diskussionen koncentreras särskilt på hur man skall kunna pressa fram ett tillbakadragande av alla intervenerande styrkor..."

Tips och aktiviteter

Nästa nyhetsbrev kommer den 11 juli

Har Du förslag på material för nyhetsbrevet – skicka gärna till nyheter@afghanistan.nu