

Redaktör : Lars-Gunnar Liljestrand

Afghanistansolidaritet landet runt

Till alla medlemmar i Afghanistansolidaritet: årsmöte lördagen den 20 april kl 11-14 på ABF Sveavägen 41 i Stockholm. VÄLKOMNA!

BALUCHISTAN-ett delat land
Carina Jahani, professor i iranistik, talar om Baluchistan före och kring gränsdragningen 1872 och om resningarna mot centralregimerna i Islamabad (dagens Pakistan) och Teheran (Iran) samt om den roll nationalismen i Baluchistan spelar idag och hur den påverkar regionen. Lördag 20 april kl 14.00, ABF-huset, Sveavägen 41. Fri entré. Föreningen Afghanistansolidaritet och ABF . Fritt inträde.



Carina Jahani

Nyheter om Afghanistan

- När bybor reste sig mot det talibanska styret i Afghanistans Andardistrikt förra året räknade USAs militära kommando det överraskande upproret som en möjlighet att vända spelet på samma sätt som sunniupproret hjälpte USA att lämna Irak. Nu när våren kommer står det alltmer klart att Andarupproret inte lever upp till de förhoppningarna. Vacklande under talibanernas attacker har rebellerna övergivit anspråket att vara en oberoende, spontan rörelse. De har accepterat att styras av afghanska regeringen och - värre ändå i den här regionen med konservativa muslimer – tagit hjälp av amerikanska styrkor. Många av upprorets ursprungliga ledare som själva varit motståndsmän har dödats. Andra som blivit desillusionerade av den vändning sakerna tagit har distanserat sig från projektet och flyttat till den relativa säkerheten i Kabul och andra ställen. Liknande resningar i andra provinser har också kämpat för att komma någon vart.

”När amerikanerna och regeringen började lägga sig i skadade det resningens heliga natur.” sa en av Andarupprorets ursprungliga ledare, Mawlawi Rahmatullah , en tidigare talibankommandant. ”När

man slåss för sin övertygelse är man mycket starkare än när man slåss bara med vapen. Det var så vi kunde besegra talibanerna i början.” Förra sommaren lade många talibaner ned sina vapen när byäldste och upprorsledare övertygade dem att upproret var oberoende av Kabul och syftade enbart till att skydda området från inblandning utifrån, sa han. Nu säger Rahmatullah , ” de ser rörelsen som styrd av regeringen och de har tagit till vapen igen”...Problemen i Andar , ett distrikt med 500 000 invånare i den strategiska sydöstra Ghazni-provinsen , visar hur svårt det är att samla folkligt stöd mot talibanerna när president Hamid Karzais regering uppfattas som rovgirig och korrupt. Dessa problem kommer sannolikt att intensifieras under de kommande månaderna när talibanerna börjar sin våroffensiv och USA drar tillbaka sina trupper från landet. Wall Street Journal 27 mars

Sveriges Afghanistanpolitik

- Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok. Thage G Peterson på Debatt i Göteborgsposten 15 april.



...För att reda ut oklarheter och vilseledande beskrivningar om Sveriges deltagande i kriget är en vitbok helt nödvändig. Både av moraliska och av hederliga skäl gentemot svenska folket. En expertkommission måste tillsättas för att komma tillrätta med osanningar och hemlighetsmakeriet...

Motivet för kriget har ständigt skiftat; demokratin skulle stärkas, korruptionen och knarkproduktionen skulle bekämpas, kvinnornas ställning skulle stärkas. När inget av detta har kunnat åstadkommas har Försvarshögskolan kärvt förklarat att Sverige är med i kriget för att kvalificera sig som militär partner till Nato och USA för framtida internationella militära

operationer. För att träna Sverige för krig med andra ord!...

Det sas att Sverige är i Afghanistan på ett fredsuppdrag. Men det är inte sant. Riksdagens beslut gällde ett så kallat fredsframtvängande uppdrag, det vill säga med rätt att döda. Vad Sverige har gjort i Afghanistan känner ingen utomstående till. Frågorna väntar på sina svar. Flera dokument, till exempel de så kallade incidentrapporterna om svenska Isaf-soldaters inblandning i strider och kanske dödande har Försvarsmakten hemligstämplat. Något inbjudningsbrev om svenskt deltagande i kriget har inte hittats i regeringskansliet.

<http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1553871-det-svenska-kriget-i-afghanistan-kraver-en-vitbok>

- Krav på vitbok om Sveriges krig i Afghanistan. På socialdemokratiska partikongressen 4-7 april antogs ett krav från Stockholms socialdemokratiska partidistrikt om en vitbok. Kongressen beslutade: "att man utreder Sveriges totala militära insatser liksom om biståndet i Afghanistan och gör en vitbok."
- När Sverige lurades in på imperiernas kyrkogård, recension i DN 10 april av Wilhelm Agrells bok "Ett krig här och nu". Katrine Kelos : Vad som började med några officerare hade nio år sedan via det svenska deltagandet i den Natoleda Isafstyrkan trappats upp till regelrätt bekämpning av upprorsmän. Professor Agrells bok bygger på delvis tidigare hemligstämplat material, han redovisar bland annat nya uppgifter om "Operation Shariki", där svenskarna avlossade totalt 50 000 skott på egen hand. Striderna var mer intensiva än under FN-insatsen i Kongo på 1960-talet. Sveriges första stora insats av det slaget...Boken lägger sitt fokus på att hävda att regeringen tre gånger i tre olika propositioner vilseförde riksdagen om den pågående upptrappningen 2009-2010.

Internationella solidaritets- och fredsaktioner

BEHÅLL DRÖNARNA PÅ MARKEN (Ground the Drones)



Marsch från Lincoln till den brittiska kommandocentralen för drönare, RAF Waddington den 27 april.

Stop the War 15 april, <http://www.stopwar.org.uk/>

Tips och aktiviteter

Ur William Dalrymples bok: The Return of a King. "För västerlänningar i Afghanistan idag utgör katastrofen i det första Afghanistankriget en obehaglig påminnelse. Det är ingen tillfällighet att favoritstället för utländska korrespondenter i Kabul heter Gandamak Lodge eller att en av de viktigaste brittiska baserna i södra Afghanistan fått namnet Camp Souter efter den ende överlevande i det 44:e infanteriregementet.

För afghanerna själva har det brittiska nederlaget 1842 i motsats till hur det känns för britterna blivit en symbol för befrielse från främmande invasioner och för afghanernas beslutsamhet att vägra låta sig styras av någon utländsk makt. De diplomatiska kvarteret i Kabul har således fortfarande sitt namn efter Wazir Akbar Khan som i den nationalistiska Barakzaipropagandan nu ihågkommes som den ledande afghanska frihetskämpen från 1841-42. Vi i väst kan ha glömt detaljerna i denna del av historien som i så hög grad format afghanernas hat mot utländskt styre. Men afghanerna har inte glömt. Särskilt Shah Shuja kvarstår som en symbol för quislingförräderi i Afghanistan. År 2001 frågade talibanerna sina unga män, "Vill du bli ihågkommen som en son till Shah Shuja eller som en son till Dost Mohammed." När Mullah Omar kom till makten sökte han medvetet efterlikna Dost Mohammed och som denne tog han profeten Mohammeds heliga mantel från relikskrinet i Kandahar och svepte sig i den. Han förklarade sig liksom sin föreångare Amir al-Muminin, ledare för de trogna, ett avsiktligt och direkt återskapande av händelserna från första Afghanistankriget, vars innebörd omedelbart förstods av alla afghaner."



Nästa nyhetsbrev kommer den 25 april

Har Du förslag på material för nyhetsbrevet – skicka gärna till nyheter@afghanistan.nu